

İmam Hasan Mücteba (as)ın veladet gecesinde bir grub şairin İslam İnkılâbı Rehberi tarafından kabul edilmesi - 13 /Jul/ 2014

Bismillahirrahmanirrahim

İlk olarak hoş geldiniz diyorum. Bu toplantı benim için en tatlı toplantılardan biridir. Elbette her zaman muhtelif gıdaların var olduğu, ancak midenin kısıtlı kapasitesinin insanın tüm o yiyeceklerden yararlanmasına imkan vermediği, bunun için de tok ama iştahlı ve tamahlı olarak başından kalktığı sofraya gibi bu toplantı da genellikle böyledir kalktığımızda kapasite dolmuştur ama sizlerden dinleme iştihayı ve arzusu halen devam etmektedir. Özellikle insan şiir akımının, şiir kervanının ülkede giderek gelişmekte olduğunu görüyor. Bizim bu toplantıdaki şiirimiz 10 yıl önceki 12 yıl önceki şiirle kesinlikle mukayese edilemez, Elhamdülillah büyük gelişme kaydetmiştir.

Hz. İmam Hasan Mücteba (as)ın mübarek veladetleri yıl dönümü dolayısıyla tebriklerimi bildiririm ve bu toplantıya katılan azizlerden bazılarının o hazreti andıkları, saygılarını ifade ettikleri için de teşekkür ederim[2]. Rahat otuluyorlar ve olayların farkında değiller. Asıl sorun da burada yatıyor. Şair sanat ruhundan dolayı, meseleye ince yaklaşımından dolayı böyle bir kaygıya, böyle bir duyguya kapıldığı zaman dolayısıyla bu saldırıyı hissediyor ve saldırıya karşı koymaya kalkıyor. Bu ise önemli işlerden biridir. Ve akıl ve can'ı yaratanın adıyla bu halkın can ve aklını savunmakta ve himaye etmekte. Şiirin bu özelliğidir, bu değerli ve üstün bir sanattır. Bunun sınır alanı ise sadece halkla sınırlı değil belki tüm insanlığı kapsamakta. Yani günümüz dünyası insanlığına bakışla tüm insanlık değerlerine zulüm elinin uzanması (bu ise maddi değerler olabileceği gibi manevi değerler de olabilir) zulüm eli halkların bağımsızlığına, servetine, din ve maneviyatına, namusuna, ahlakına uzanmış ve güçler, sayesinde servet de elde ettikleri ilim vasıtasıyla bugün dünyada istediği her şeyi yapabilmekte ve kolay bir şekilde hakikatleri değiştirebilmektedir.

Farzedin dünyanın bir noktasında biri ölür veya hatta bazen bir hayvan ölür bunlar kıyametleri koparmakta. Ama şimdi Gazze saldırısına bakınız, günlerdir uçaklar bombardımanında bulunmakta ve belki de 100 kişi ki bunların çoğunu da mazlum ve masum çocuk ve bebekler oluşturuyor hayatını kaybetmiş ama bu onlar için bir önem taşımıyor. Keşke önem taşımamaktan ibaret olsaydı. Haberlerde de okuduğum gibi Amerika ve İngiltere hatta bu saldırılara destek verdiklerini bile açıklamışlardır. Bugün dünyanın durumu bundan ibarettir. Kendi çıkarlarına olması durumunda her türlü kötülük, pislik, eğrilik, çirkinlik, fesat, kesafet ve necasetten himaye ediyorlar ve hiçbir korkuları da yoktur. Çıkarlarına uygun olmaması durumunda her türlü temizlik, kutsallık, taharet ve sadakate karşı koymakta, mücadele etmekte, vahşice ona mukabelede bulunmaktadırlar. İşte bugün dünyanın durumu bundan ibarettir.

Şair olan kimse, yani şuur, idrak, anlayış, beyan gücüne sahip olan kimsenin acaba burada sorumluluğu nedir? Ne yapmalılar **انْ تَصْرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا** [1] **وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ** veya **انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا** [4] - Toplantıya katılan şairlerden bazıları Hz. İmam Hasan Mücteba (as)'ın faziletleri hakkında Şiiler okudular

[3] - Men La Yahzor'ul Fakih / c.4 s. 379

[5] - Şuara suresi 227. Ayetin bir bölümü "... ve halk zulme uğradıkları ve yardım talep ettikleri zaman..."